

## Resan Korsika

Rundresa med SU på Korsika – Skönhetens ö, april – maj 2018.

Text: Ebbe Lundgren, Bild: Britt Helgesson-Öster.

I den tidiga våren, precis när morgonrodnaden sin mantel breder och koltrasten börjar sin morgonkonsert, rullar en buss in i Linköping. Ombord finns 31 trötta men nöjda SU:are. De har just avslutat en dryg veckas vistelse på den gröna ön Korsika. En vecka som bjudit på enastående naturupplevelser. Hisnande vyer längs smala, slingrande vägar på öns gröna berg, intressant historia och inte minst trivsamt umgänge.

Resan påbörjades tidigt på morgonen den 28 april med gemytlig bussfärd till Arlanda. Efter en kort mellanlandning i Frankfurt, landade vi på flygplatsen i Bastia på öns östra sida. Där mötte våra guider, korsikanska Parisa Semari och svenska Pelle Bendz. Parisa, en kvinna som delade med sig av sina genuina kunskaper om öns historia, botanik och andra sevärdheter. Gärna med en underton av korsikansk nationalism. Pelle, en trygg skåning med utpräglat malmötiskt tungomål, balanserade med humor och distans. Efter ca en och en halv timmes bussfärd var vi framme vid Ile Rousse. En mysig kustby där vi tog in på hotell Splendid. Vi serverades middag med anka som huvudrätt. Mätta och trötta efter en lång dags färd, hägrade sängen vid pass halva elva på kvällen.

Söndagen den 29 april vaknade vi utvilade till en fin morgon. Efter en kort morgonpromenad längs stranden och god frukost, styrde vi kosan mot staden Calvi. Stadens majestätiska citadell, byggt av genuesarna, reser sig över hamnen. Enligt traditionen är Calvi platsen för Kristoffer Columbus födelse. Genua, som i princip härskat från 1284 fram till 1700 talet spelar givetvis en stor roll i Korsikas historia. Bl a byggde de flera citadeller, försvarsanläggningar, runt öns kuster. Något som också präglade vår vecka på ön, då vi besökte ett otal citadeller. Calvis citadell och det i Bastia är de mest imponerande. I strålände sol kunde vi blicka ut över ett medelhavsblått hamninlopp, med imponerande bergsmassiv i bakgrunden. I Calvi finns också ett monument över främlingslegionen, som har och haft betydande anläggningar på Korsika. Just den dag vi besökte Calvi firades årsdagen av dess bildande, varför vi också kunde beskåda dessa festligheter. Efter en fin lunch uppe i bergen återvände vi till Il Rousse. Vid återkomsten väntade en hisnande färd med ”tuff tuff tåg” upp till den höga porfyrklippa, som med sin rödbruna färg givit Il Rousse dess namn. En härligt varm och solig dag avslutades med middag och ett glas vin på playan.

Valborgsmässoaftonen lämnade vi Il Rousse och styrde kosan mot Universitetsstaden Corte. 1765 öppnades ett universitet i staden. Korsika har bara en kort period av självständighet, 1755-1769. Frihetshjälten Pasquale Paoli, en man präglad av upplysningstidens ideal, spelar bland mycket annat en stor roll kring universitetets uppkomst. Paoli anses för övrigt också ha inspirerat USA:s konstitution. Efter att Genua sålt ön till Frankrike lades universitetet ned. Det återkom inte förrän i modern tid. Avsaknaden av ett fungerande utbildningssystem, har bidragit till att Korsika dränerats på sina ungdomar. Även om inte universitetet har full kapacitet, så inger det nu visst hopp om jämnare åldersfördelning. Corte präglas mycket av Paoli och hans handsekreterare Carlo Buonaparte. Carlo var Napoleons far. Napoleon, den lille korsikanen, föddes dock inte i Corte utan i staden Ajaccio. Efter en rundtur med turisttåget lämnade vi Corte, symbolen för korsikansk identitet. Vi åkte vidare österut mot den lilla byn Porto. Färden gick genom inlandet som karaktäriseras macchian, en meterhög

buskvegetation med krydddoft av lavendel, timjan och rosmarin. Efter att ha klättrat över höga berg på slingriga och lite ”läskiga” vägar nådde vi Porto. Där vidtog en fantastisk båttur längs den klippiga kuststräckan, med sina sällsamma granitformationer. Efter god middag på lokal restaurang, med efterföljande gemenskap på hotellets terrass, somnade vi gott.

1:a maj vaknade vi till en varm, men tyvärr regnig dag. Vi lämnade Porto och begav oss söderöver mot Ajaccio, Napoelons födelsestad. Den visade sig vara en bedagad och sliten stad. Efter lunch åkte vi vidare till Sartene, en mycket fin Korsikansk by. Vi tog in på hotell La Roche. Namnet antyder ett hotell beläget på en klippa. Efter mycket god mat somnade vi alla, efter en lite regnig dag, trötta men mycket nöjda.

Vi vaknade till regn och begav oss efter frukost till Bonifacio, längst i söder. Den ”hängande staden” är byggd på en kalkstensklippa. Består av labyrintiska smala gränder och är inklämd på en liten udde. Helt plötsligt upphörde regnet och vi for på en fantastisk båtfärd bland de sällsamma klippformationerna. Efter en god sopplunch vidtog den ”obligatoriska” tågfärden, med åtföljande kyrko- eller citadellbesök. Bonifacio visade sig vara en fin och fascinerande stad. Vi återvände till La Roche och en av resans absoluta höjdpunkter. En kort kvällspromenad till byns kyrka inledde en otrolig musikupplevelse. Jean Paul Palette et le Chaeur de Sartene bjöd på a capella sång av allra högsta klass. Stående ovationer, från en fullsatt kyrka, fick denna manskör. Efter denna magnifika upplevelse, intog vi en god middag på hotell des Roches.

Torsdagen den 3 maj lämnade vi den allra sydligaste delen av ön. Färden gick över bergen tillbaka till öns östra del. Efter lunch åkte vi längs den östra slätten, som gör Korsikas lågland, norrut upp mot Bastia. Vi svängde av strax söder om staden och tog oss över bergen tillbaka till nordvästra sidan. Där stannade vi i den lilla mysiga havsbyn St Florent. En promenad i byn och incheckning på vår sista hotellvistelse. Sedan åkte vi en kort resa till lokal restaurang där middag intogs. Middagen hade lokal prägel, bl a en kakedessert gjord på kastanj, en kulinarisk korsikansk specialitet.

Fredagen utforskades Cap Corse – det ”korsikanska fingret” eller med skånsk Pelle fantasi ”indiansk fjäder”. Dagen började med kort vistelse i Bastia. Vi provsmakade och inhandlade korsikanska specialiteter. Därefter busstur runt Cap Corse. En fantastisk bussresa, längs slingriga vägar med otroligt vackra vyer. Tyvärr var de vädermässiga förhållandena inte helt gynnsamma. Turen avslutades med en efterlängtd vinprovning av korsikanska specialitetsviner. Det visade sig bli en något absurd anti climax upplevelse. Vi kan dock lägga en ny erfarenhet till vår samling. Världens mest oorganiserade och snabba vinprovning. Nåväl i samband med denna händelse, bröt solen åter fram och gav lisa till både kropp och själ. Denna vår sista kväll avslutades med gemensamhet på hotellets altan.

Lördagen den 5 maj blev en händelserik och lång dag. Vi började då vår hemresa. Efter sovorgon och fin frukost gick färden till Bastia, Korsikas största stad. Besök på citadellet och stadens äldsta delar. Där blandas arkitektur från medeltiden och framåt. Stadens namn härrör från ordet bastion. Citadellet tronar på en höjd ovan staden. Ett mycket intressant besök började vid huset, där Victor Hugo framlevde sina första tre år mellan 1801 – 1804. Hans far var militär vid citadellet. I fiskarnas kapell kunde vi beskåda skulpturen av den svarte Jesus. En av två skulpturer av det slaget, som finns på Korsika. Skulpturen har hittats i hamnen av fiskare. I heliga Marias kapell kunde vi se himmelsfärden. En skulptur av den italienske skulptören Macci, utförd av 300 kg rent silver. Vi stannade även en stund vid gamla stadens

Genuesiskt präglade torg. Detta omges av byggnader utförda i Genuesiska terrakottafärger, vilket skänker ett varmt och vänligt intryck åt platsen.

Mycket mer finns att tillägga. Bl a om jesuiternas stora påverkan på Korsika. Jesuiterna utgjorde ju en katolsk motreaktion till reformationen. Parisa berättade att under en period i Bastias historia, gick det en präst på var fjärde invånare. Korsikanska språket är inget skriftspråk, vilket medfört juridiska svårigheter. Arv av t ex jord och fastigheter har skett genom muntlig tradition. Det har medfört att det idag ofta är svårt, att avdöma vem som har rätt till vad etc. Ja många upplevelser fick vi vara med om under denna fantastiska resa. En speciell upplevelse var besöket vid den heliga snömadonnan på en av de högsta topparna. Hela Korsikas skyddshelgon, den heliga Maria, präglar mycket av religionen och historien. Korsika – den gröna ön – gav många fantastiska naturupplevelser med sina höga berg. Allt från häftiga bilar och motorcyklar till getter, får och grisar, gav en touch av spänning på hisnande och slingrande vägar runt ön. En underbar eftermiddag på egen hand, i ett varmt och soligt Bastia, avslutade vår vistelse på ön.